

Het Emelwerda College

Wie ben ik en waarom schrijf ik dit artikel?

Ik ben Suzanne Schotman en dit is mijn eerste jaar op het Emelwerda College. Hiervoor zat ik in groep 8 op de Zevensprong in Emmeloord. In dit artikel wil ik jullie vertellen wat jullie kunnen verwachten als jullie voor het Emelwerda College kiezen.

Introductiedagen

Als je kiest voor het Emelwerda College dan begin je het jaar met de introductiedagen. Dan ga je allemaal dingen doen waarbij je de school, leraren en je klas beter leert kennen. Een van de dingen die ik heb gedaan tijdens de introductiedagen is Project Adventure. Dan ga je met je klas en je mentor naar de gymzaal en ga je daar allemaal spelletjes doen om elkaar te leren kennen. Dat was heel leuk. Ook krijg je een rondleiding door de school. Je gaat langs de lokalen, kluisjes en de kantine. Hierdoor voel je je al snel thuis in het Emelwerda College.

De eerste dagen op school

Ik vond het de eerste dagen heel spannend op school. Ik kende nog helemaal niemand uit mijn nieuwe klas maar gelukkig was ik niet de enige. Voor iedereen was dit even wennen. Na de drie introductie dagen begonnen de echte lessen. In het begin was het wel even zoeken waar welke lokalen zaten. Veel leraren ontmoetten we voor het eerst. Maar na een paar weken was ik er al helemaal aan gewend en had ik heel veel leuke nieuwe vrienden en vriendinnen.

Mijn klas

In mijn huidige klas heb ik het heel erg naar mijn zin. Veel kinderen uit mijn klas komen uit de omliggende dorpen. Ondanks dat de dorpen wat verder weg liggen, spreek ik daar ook wel eens mee af. Ook heb je contact met kinderen uit andere klassen. Dat komt omdat we in de pauze vaak met z'n allen aan één grote tafel zitten.

De lessen

Op de middelbare school krijg je veel nieuwe vakken. Zo kreeg ik voor het eerst Frans en Duits. Sommige vakken lijken wel op vakken van de basisschool zoals bijvoorbeeld aardrijkskunde en Nederlands. Cambridge Engels vind ik het meest bijzondere vak omdat ik voor deze stroming heb gekozen. Aan het begin van elke dag lezen we eerst een stukje uit de Oase. Daarna gaan we aan het werk. Meestal krijg je aan het einde van de les huiswerk op. Dat zetten de leraren in Magister, een digitaal systeem waar je cijfers, berichten en je huiswerk in staat.

Het leuke aan de middelbare school

Wat ik erg leuk vind aan de middelbare school is de afwisseling tussen de vakken. Dat komt omdat je meestal ieder uur een ander vak hebt. Ook is het leuk dat je niet iedere dag zo lang naar school hoeft want soms ben je ook al om kwart voor twee uit.

Tips

Nog even en jij moet ook kiezen naar welke middelbare school je wilt gaan. Ik raad je aan de voor jou interessante open dagen te bezoeken. Stel daarbij zo veel mogelijk vragen aan de kinderen die daar op school zitten. Zij kunnen je vertellen over hoe zij het ervaren op de middelbare school. Let ook op of jij het een leuke en gezellige sfeer vindt op die school. Als jij deze tips opvolgt kun je waarschijnlijk makkelijker een middelbare school uitkiezen.