

EMELWERDA COLLEGE!!

Hallo ik ben Shenna Wakker ik zit op het Emelwerda College in klas 1mhs2 ik ben 12 jaar en woon op Urk. Ik ga het over het Emelwerda College hebben en wat ik van de school vind. Ik vind het Emelwerda College echt een hele leuke school! Ik vind het een leuke school, omdat er leuke leraren zijn, leuke leerlingen en het is daar ook gewoon heel gezellig. Ik heb dit artikel geschreven om jullie ervan te overtuigen om op het Emelwerda College te gaan natuurlijk.

Introductiedagen

De introductiedagen zijn de eerste 2 schooldagen. Tijdens de introductiedagen leer je je mentor en klasgenoten kennen. Ook hadden wij met de introductiedagen: "Project Adventure". Met Project Adventure leer je je klasgenoten te vertrouwen en kennen natuurlijk. Je gaat allemaal leuke spellen doen. Ook leer je tijdens de introductiedagen de school kennen. Jouw mentor leidt je rond met jouw klas door: de Peppel, de Wilg en de Es. Dat zijn de drie gebouwen van het Emelwerda College. Aan het eind van de dag krijg je meestal een lekker ijsje.

Eerste schooldag

Op mijn eerste schooldag was ik benieuwd en ook wel een beetje zenuwachtig, want hoe gaat het, heb ik alles bij me, waar is het lokaal, zijn de kinderen leuk en aardig, zou ik me niet verslapen, kom ik wel op tijd op school? Maar ik had er ook wel veel zin in. Zoals ik net al vertelde ik wist niet waar het lokaal was maar daar hangen bordjes voor waar alles opstaat, maar na een paar weken weet je wel uit je hoofd waar de lokalen zijn. Een paar weken later had ik een slechte beker mee en die ging lekken.... Vervolg: boeken nat. Gelukkig zat er nog maar een heel klein beetje in en waren mijn boeken niet helemaal nat.

Sfeer in de klas

De sfeer in onze klas is erg gezellig, soms ook wel een beetje rumoerig maar dat valt nog best wel mee. Met je klas moet je het hele jaar mee doen en als je je klas niet leuk vindt of het gaat echt niet kan je overgeplaatst worden naar een andere klas. Ik zit in klas 1mhs2 het heet niet zomaar zo elke letter/nummer heeft een betekenis. Nummer '1' betekent klas 1, de 'm en de h' staat voor je niveau in dit geval: mavo-havo, de 's' voor sportklas, daar vertel ik jullie straks meer over en dan nog die '2': je hebt meerdere leerlingen die op mavo-havo zitten, maar dat zijn er gewoon te veel voor 1 klas dus hebben ze de klas in groepen gedeeld en zo zit ik in groep nummer 2.

De lessen

Op het Emelwerda College krijg je natuurlijk gewoon lessen. Elke les is in een andere lokaal en voor elk vak heb je een andere docent. De lessen bij ons op school duren 45 minuten. De leukste vakken vind ik k&c, sportklas en lo (gym). Waarom? nou ik hou van sport en tekenen, verven, knutselen en alles wat nog meer met k&c te maken heeft. Ik heb je jullie al vertelt dat er drie gebouwen zijn: de Peppel, de Wilg en de Es. In de Peppel heb je de niveaus: Havo, Havo-Vwo en Vwo. In de Wilg heb je: Mavo en Mavo-Havo. En in de Es heb je het vak college: Basis en Kader. En ik zit dus in de Wilg en ik heb heel soms les in de Peppel. Elk lokaal heeft een nummer en voor dat nummer kan een: W, P of een E staan: de W staat voor Wilg de P voor Peppel en de E voor Es zo kun je dus weten in welk gebouw je les hebt. Ik zou jullie nog vertellen over sportklas: je kunt op het Emelwerda College ook een bijvak kiezen zoals: Sportklas, kunst en cultuur, techniek en nog wel wat meer maar dat weet ik niet precies. Ik ben gek op sporten dus ik heb sportklas gekozen bij sportklas doe je elke week iets heel leuk wij doen nu fitness, biketrial, judo, karate, schermen, dansen, aikido, stijldansen en nog heel veel meer.

Leuke dingen bij ons op school

Wat ik leuk vind bij ons op school is dat als het sinterklaasfeest is dat er dan ook iemand als Sinterklaas is verkleed, dat doen ze meestal niet zo op de middelbare school en natuurlijk lootjes trekken. Met kerst is het heel gezellig ,het is dan versierd met lichtjes en er staat een mooie kerstboom in de kantine. Wat ik erg handig vind is dat er kluisjes zijn. Als je een lange dag hebt en een zware tas kan je wat boeken in je kluisje leggen en in de pauze weer om wisselen.

Tips:

1. Neem een goed sluitende, niet lekkende beker mee!
2. Haal een goeie sterke tas!
3. Kaft je boeken goed!
4. Koop alle spullen die je nodig hebt (die op de lijst staan)!
5. Ga op tijd de deur uit!
6. Zet je wekker op tijd en vergeet hem niet aan te zetten!