

## **Een nieuwe school**

Ik ben Mieke van Benthem, 12 jaar en ik zit nu in een HAVO/VWO brugklas. Deze tekst gaat over het Emelwerda College, niet alleen over de school zelf maar ook over de lessen, pauzes etc. Ik maak deze tekst voor een opdracht Nederlands en om kinderen uit groep 8 te vertellen dat het echt een hele leuke en gezellige school is.

## **Introductiedagen**

Tijdens de introductiedagen deden we opdrachten en ook spelletjes om elkaar beter te later kennen. Zo moest je bijvoorbeeld degene die naast je zat gaan interviewen, later moest je diezelfde persoon gaan voorstellen voor de hele klas. Je zit alleen nog wel de hele dag in hetzelfde lokaal, dit is alleen bij de introductiedagen zo. Het is dus niet zo dat je gelijk de eerste dagen (introductiedagen) al weet hoe het precies gaat op deze school.

## **Begin nieuwe school**

Het was natuurlijk wel even wennen omdat je nu elke les naar een ander lokaal moet, elke les een andere leraar of lerares hebt en soms ook wat eerder, of soms wat later uit bent dan anders. De eerste weken bij de echte lessen wist je nog nooit zo goed naar welk lokaal je moest of hoe je met bepaalde leraren moet omgaan.

## **Sfeer in de klas**

Nu is de sfeer in de klas heel leuk en gezellig. Dat komt omdat je iedereen nu natuurlijk al veel beter kent en ook al vriendinnen hebt gemaakt.

## **Lessen**

Ik vind de lessen die ik krijg natuurlijk niet altijd even leuk maar soms zit er toch iets bij wat ik wel leuk vind. Ik vind workshops het leukste vak die ik heb, dat is mijn talentstroom dus je krijgt niet standaard dit vak. Bij workshops heb je iedere 10 tot 12 weken een andere workshop. Die workshops verschillen per klas, ik heb al koken gehad en dat vond ik erg leuk omdat we elke les een ander gerecht gingen maken. Nu zijn we bezig met drama. Elke les gaan we dan een aantal kleine opdrachten doen die te maken hebben met drama en toneelspel.

## **Leuke dingen**

Een van de leuke dingen aan het Emelwerda College is dat ze bijvoorbeeld met kerst de school versieren en dat dat natuurlijk ook gevierd wordt. Sommige leraren maken wel eens een grapje en daardoor worden de lessen ook een beetje leuker vind ik. En je ziet elke dag je klasgenoten en vriendinnen weer. In het begin van het schooljaar hebben we 'Cup a soup dag' bedacht. Dat houdt in dat we op vrijdag allemaal cup a soup meenemen, dat maakt de vrijdag ook wat leuker.

## **Tips**

Ik heb ook wat tips voor huiswerk en leerwerk!

- Als je een antwoord fout hebt (van je huiswerk) verbeter het en als je het nog niet snapt, vraag dan om uitleg, dan is het gelijk duidelijk wat de verkeerde manier is!
- Kijk niet altijd op magister of meta, soms staat het huiswerk er nog niet op, kijk dus in je agenda, en in magister of meta.
- Leer goed plannen! Dat maakt het huiswerk maken wat makkelijker!