

**Naam: Marit de Boer**  
**Klas: 1MH1**

# Het Emelwerda College

Hallo ik ben Marit,

Ik ben een leerling van het Emelwerda College. Ik doe Mavo/Havo dat is een dakpan klas waarbij je makkelijk kan over stappen van niveau. Ik heb een broer en een zus op deze school zitten. Ik wil jullie meer gaan vertellen over het Emelwerda College. Ik ga vertellen hoe de eerste schooldag was, hoe de lessen gaan en ik vertel iets leuks over deze school.

Introductiedagen:

De Maandag na de vakantie waren we vrij. De eerste dag: hadden we kennismakings - spelletjes gedaan met de mentor ( een mentor is iemand die het hele jaar je klas begeleidt). we hadden ook een spel gedaan in de gymzaal dat heette project Adventure. De tweede dag: ging onze mentor de school laten zien. De wilg en de Peppel. En we gingen weer door met de kenningsmakingsspelletjes. We hadden ook samen nog een boekje doorgenomen. Daar stond in hoe je moest leren, hoe de roosters waren en de lessen. Onze mentor gaf ons ook de kluispas en de leerlingen pas.

Eerste schooldag:

De eerste echte schooldag begon donderdag. We gingen naar de lessen die op het rooster stond. We gingen nog niet zoveel doen. We gingen kennismaken met de docenten en we gingen een paar opdrachten maken. Het was best wel spannend omdat het allemaal nieuw was en je wist niet waar de lokalen waren. 'S avonds was er nog een disco voor alle brugklassers.

De sfeer in de klas:

De sfeer in de klas is heel leuk. Soms zijn we iets te druk. Er wordt niemand buitengesloten en niemand wordt gepest. We kennen elkaar nu al wat beter en daarom is het ook gezelliger. Want aan het begin was het een beetje stil omdat we elkaar nog niet zo goed kenden.

De lessen:

De lessen hier op school zijn heel leuk. Soms niet want dan is het best saai. Ik vind biologie het leukste vak. Bijna alle docenten werken met PowerPoints. Ze helpen je goed als je iets niet snapt en dan willen ze het nog wel een keer uitleggen. Ze vertellen altijd wat het les doel is van de les. We kijken soms ook filmpjes met geschiedenis. En met Engels kijken we het BBC nieuws. We krijgen: Wiskunde, Frans, Engels, Biologie, Duits, Verzorging, O&T ( onderzoek en toepassen), Gym, Bu uur ( dat is begeleidings uur, je gaat dan met je mentor bespreken hoe het in de klas gaat) en K&C( kunst en cultuur).

Wat vind ik leuk aan deze school?

De lessen zijn leuk, de kantines zijn wel gezellig. Het gebouw de Peppel vind ik het leukste gebouw, want die is wat nieuwer dan het gebouw de Wilg. In het gebouw de Es kom ik nooit. Je kan na schooltijd in de Mediatheek zitten, dat is wel leuk. De open dagen zijn ook super leuk.

Advies:

Ik denk dat jullie wel naar meer scholen gaan. Je moet echt kiezen welke school jij het leukste vind. Hier moet je rekening mee houden als je naar deze school gaat: je krijgt boeken mee die moet je kaften. Je moet schoolspullen hebben. Plan goed je huiswerk in want als je er te laat aan begint komt het niet op tijd af. En je moet natuurlijk een tas hebben waar je je boeken in kan doen 😊 Ik hoop dat ik jullie meer over het Emelwerda College heb verteld.