

## **Emelwerda College, jouw school!**

**Hallo allemaal. Ik ben Carien en ik zit in de klas 1hv1. Hv staat voor Havo/Vwo. Ik ga jou vertellen over mijn eerste dagen op het Emelwerda College, welke vakken er zijn en over hoe ik het nu vind op school. Ik heb dit geschreven zodat je ontdekt hoe het er op deze school aan toe gaat en omdat het een leuke school is.**

### **Introductiedagen**

Eindelijk was het zover. De eerste dag op het Emelwerda College. We moesten eerst om half 9 verzamelen in mediatheek van het gebouw De Peppel. Ik vond het erg spannend. Je ging met je mentor naar een lokaal. Ze vertelde dat de eerste twee dagen introductiedagen waren. In die twee dagen kregen we de tijd om elkaar te leren kennen. We hielden interviews met elkaar en we deden allerlei spelletjes.. Ook kregen we een rondleiding door de school.

### **Anders**

De eerste week vond ik het superspannend, maar ook leuk. Het was heel anders dan de basisschool. De school was nu veel groter en we gingen telkens van het ene naar het andere lokaal. Elke les had je een andere leraar/lerares. Ik wende er wel snel aan. En jij vast ook!

### **Mijn klas**

De leerlingen in mijn klas zijn heel aardig. Ik heb met mijn klas superveel plezier. De sfeer in mijn klas is dan ook erg goed. We lachen heel veel en hebben veel plezier met elkaar. Soms lachen we iets te veel in de les en moeten we wat stiller zijn (waaronder ik). Ik ben blij met de klas die ik heb. En ik hoop dat jij ook zo'n leuke klas krijgt.

### **Lessen**

We hebben veel vakken op school. Niet alle vakken krijg je gelijk in het eerste jaar, maar de meeste wel. Ik noem er een paar op: wiskunde, Nederlands, geschiedenis, Duits, Engels, enz. Muziek hebben we ook. Daar hebben we een speciaal geluidsdicht lokaal voor. Met muziek doe je niet alleen theorie maar ook praktisch. Je leert stukjes op de piano en gitaar spelen.

### **Leuke dingen**

Het is heel leuk in de klas en school want de leraren zijn heel aardig en helpen je goed. Het leuke vind ik dat je bij sommige vakken een film gaat kijken. Zoals bij Frans: Petit Nicolas. Met gym doen we allerlei andere dingen zoals ringenzwaaien, basketbal, voetbal en acrogym. Dit laatste zijn we nu tijdens de gymles aan het doen. We zitten dan in groepjes en elk groepje verzint iets leuks om uit te voeren, bijvoorbeeld een piramide.

### **Tips**

Ik heb ook nog een aantal tips voor jullie:

1. neem oortjes voor je mobieltje mee
2. doe de boeken die je na de grote pauze nodig hebt 's ochtends in je kluis zodat je een minder zware tas hebt (maar wissel wel om).
3. doe je drinkpakje in een zakje, want als het knapt dan wordt je hele tas nat.
4. maak je huiswerk, anders krijg je een kruisje en als je drie kruisjes hebt, moet je naar het hersteluur.

Hopelijk zie ik jou volgend jaar op het Emelwerda College. Tot dan!

Groetjes ,  
Carien